

# ODENSE VALGMENIGHED



NR. 5. OKTOBER/NOVEMBER 2011

# HOS GAMLE GRUNDTVIG VAR DER ALTID ET VERS TIL...

eller "Less is more"

I sangen "Du må få min sofacykel når jeg dør", synger man til sidst: "hos gamle Grundtvig var der altid et vers til". Og det er der faktisk. Gerne 7 vers. Tit flere.

Når jeg sidder med den danske salmebog og skal vælge salmer, så tæller jeg tit vers. De fleste af os synes, at det er dejligt at synge. Men det kan også blive for laaangt, mener andre.

Derfor er det et dilemma at vælge salmer, for jeg ved, at der er modsatrettede ønsker i en menighed.

Det blev ikke nemmere med salmebogen fra 2003, fordi mange salmer blev restaureret.

Det var en rigtig god idé at bringe mange af dem tilbage til originalen, men i flere tilfælde fik salmerne så lige tilføjet 2-3 vers. Og det var ikke så heldigt. Det kan sagtens gå med 7 vers, men er vi oppe på 9-11 lange vers, så skal der en god organist til at bevare energien hos os, der synger.

Man ville gøre det så godt, så opdragende og oplysende, men det blev for meget. Der synges godt i Odense Valgmenighed. Så det var ikke specielt dét, der fik mig til at tænke over salmernes længde.

Det er snarere spørgsmålet om "for lidt" og "for meget".

Man har i mange år i kunst, arkitektur og design haft som ideal: "Less is more". Direkte oversat betyder det: "Mindre er mere."

Eller som vi siger med et godt dansk udtryk: "mindre kan også gøre det".

Det begyndte i kunst og arkitektur, men idealet om enkelhed har bredt sig til både madlavning, tekster og forestillinger.

Det er meget svært at gøre noget kort, der skal være mening i. Og at gøre noget enkelt, der er kompliceret.

Det ved enhver, der har prøvet at skrive en tale eller en opgave eller et vigtigt brev. Eller male et billede.

Man kan hurtigt få for meget med, for man synes jo det hele skal med.

Men, så tipper balancen, for modtageren står af.

Så den svære balance er at få udtrykt noget forståeligt, der har en vis mening og samtidig ikke trætte læser, tilhører, betragter, deltager.

Det er en svær balance.

"Ska æ it' ha mer' – de' ka snart it' betal' sig å kom her" = skal jeg ikke have mere? det kan snart ikke betale sig at komme her". Sådant sagde et dement menneske til mig ved en altergang på et plejehjem i det sønderjydske, da jeg havde skænket 5 dråber i sølvbægeret. Jeg havde skænket så lidt, for at det ikke skulle gå i den gale hals.

Det var en rammende bemærkning. For lidt kan måske også blive FOR lidt.

"Less is more" eller "mindre kan også gøre det", er en slags rettesnor, vi prøver at holde gudstjeneste efter i Odense Valgmenighed.

Det er ikke, fordi vi er nærige med det. Men både organist og jeg ønsker at understøtte den intensitet, der er i rummet i den time, gudstjenesten varer.

Skulle jeg skrive noget mere om det? Nej, mindre kan også gøre det...

*Inger Hjuler Bergeon*

# ARRANGEMENTKALENDER 2011

## Oktober

- 4/10 19.00 Ove K. Pedersen, CBS: Fremtidens demokrati og konkurrencestaten;  
fremtidens skole og dens dannelsesideal. arr. OH og OV
- 12/10 10-12 Onsdagsmøde/Fortællecafé: direktør Kirsten Mærsk: om Det Grønlandske Hus i Odense.
- 27/10 19.00 "Vorherres lille vidne":  
Susanne Benderfelt om sine oplevelser i Jehovas Vidner.  
Foredraget foregår på Fagskolen;  
er optakt til film 31/10 i kirken
- 30/10 16.30 Temagudstjeneste: LYS i det mørke efterår.  
Konfirmander medvirker.
- 31/10 19-21 "To Verdner". Filmen vises i kirken. arr. OH og OV

## November

- 6/11 10-11 Alle Helgens gudstjeneste
- 6/11 11-12 Let frokost/brunch
- 6/11 12-13 Fortælling for store og små, ved fortæller Bent Hansen  
( som led i Spoken Word Festival 2011)
- 14/11 16-18 Claus Antonsen: 100 år med odenseansk guldsmederi. arr.  
OH og OV
- 16/11 10-12 Onsdagsmøde/Fortællecafé: "Bibelens stærke kvinder"  
v/Laila Groes
- 19/11 9-17 UNDRE-dag over Jobs bog. (se omtale)
- 20/11 16.30 Temagudstjeneste: Medgang og modgang – fælles vilkår.
- 28/11 19-22 Adventsmøde med Odense Teaterkor og fællessange  
v/Carsten Sindvald

## December

- 4/12 19.00 efter gudstjenesten 2.s.i advent er der gløgg og æbleskiver

## 2012

### Januar

- 11/1 10-12 Fortællecafé/onsdagsmøde
- 12/1 19.00 "Bogen i vores hånd". Foredrag ved forlægger Arild Batzer, Roskilde  
Bogcafé. Arr. OH's læsekredse.
- 15/1 16.30 Temagudstjeneste for små og store: Hellig 3 Kongers fester

### Februar

- 4/2 10-14 Odensemødet – fællesarrangement på Odense Friskole  
med Ove K. Pedersen, Steen Nepper Larsen, Troels Mylenberg
- 12/2 16.30 Temagudstjeneste
- 15/2 10-12 Fortællecafé/onsdagsmøde
- 27/2 19.00 "Citronlundens". En film om palæstinensere i Israel. arr.  
OH og OV
- 29/2 19.00 Jørgen Bæk Simonsen: "Det arabiske forårs udfordring". arr.  
OH og OV



## DETTE ER JESUS KRISTI BLOD

I den lokale kirke i min barndomsby gik børn ikke til alters. Først skulle man konfirmeres, og første søndag efter konfirmationen skulle man i kirke, så man kunne modtage brød og vin og dermed være ordentlig indtrådt i de kristnes rækker.

Det var ikke nogen rar oplevelse for mig at komme til alters. Både fordi mange af klassekammeraterne gjorde alt for at gøre grin med ritualet – formentlig på grund af forlegenhed over det højtidelige – men også fordi præsten prædikede meget malende over 1. Korinterbrev kap. 11 v 27-29 om, at hvis ikke man tog mod nadveren i den rette ånd, ville den blive til død og dom. Jeg lyttede naturligvis nøje efter, hvad præsten prædikede. Og da jeg ikke var klar over, hvordan man tog mod i den rette ånd, fik jeg af ren og skær nervøsitet

vinen i den gale hals og var nær ved at blive kvalt i et hosteanfald.

Siden har jeg vænnet mig til altergangen. Men hvis der nye altergængere eller børn med til alters tænker jeg ofte: hvilke billeder danner sig i deres hoveder, når præsten siger: Det er Jesu Kristi legeme - det er Jesu Kristi blod. Det lyder jo ikke rart hvis man tænker bogstaveligt, og jeg kunne da godt forestille mig nogen få kvalme når de skal til at drikke blod.

Måske kunne vi holde tavs altergang – naturligvis med indstiftelsesordene som vanligt, men hvor brød og vin blev uddelt uden den personlige tiltale?

Det kunne være interessant at høre, hvad andre synes om vores altergangsritual. Indlæg er velkomne!

*Poul B Nielsen*

### FORSIDEN:

Forsidebilledet er fra den kirke i Taize, Saône-et-Loire, Frankrig, som blev begyndt af Broder Roger i 1940.

Broderfællesskabet i Taize består i dag af omkring 100 brødre fra mange forskellige lande med både katolske og protestantiske baggrunde. Det centrale i brødrenes liv er bønne: 3 gange om dagen samles man i den store For-

soningskirke til bøn. Alle er meget velkomne til at deltage i bønnerne, evt. på en uges ophold, men Fællesskabet lægger også vægt på, at man tager tilbage til sin lokale kirke, menighed mm og der fortsætter "pilgrimfærden for tillid på jord" sammen med andre.

*Poul B Nielsen*

# www.odensevalgmenighed.dk

## FÅR NYT UDSEENDE

Inger H. Bergeon og Jørgen Findsen har i de seneste måneder arbejdet hårdt på at re-designe vores hjemmeside. Vi håber, den nye hjemmeside kan "gå i cyber-space" omkring 1. oktober.

Udover nyt udseende vil vi også gerne have at hjemmesiden som noget nyt kan være lidt mere aktuel end kirkebladet giver mulighed for. Man kan derfor tilmelde sig nyhedsbrev på hjemmesiden, og man vil også kunne melde sig til kirkens aktiviteter her. Naturligvis vil nyhedsbrev og tilmeldingslister fortsat være tilgængelige på papir på kirkens opslagstavle o.lign., så man kan holde sig orienteret uanset om man er på nettet eller ej.

*Poul B Nielsen*



---

## FREMTIDEN FOR ODENSE VALGMENIGHEDS KIRKEBLAD

Med lanceringen af en ny hjemmeside med nyt lay-out og spændende indhold giver det kirkebladsredaktionen muligheden for også at kigge på kirkebladets fremtid.

Kirkebladet er en central del af vores menighed og giver alle vore medlemmer en mulighed for at følge med i menighedens liv. Dette betyder dog ikke, at vi blot skal læne os tilbage. Tværtimod har vi nu en enestående mulighed for at tænke nyt, kreativt og være idérige. Kirkebladet vil stadig udkomme i papirform og sendes til vore medlemmer – dog nu 4 gange om året, hvor vi følger årstiderne og de begivenheder, som kirkeårets gang betyder for den enkelte årstid. Det betyder et nummer, der dækker vintermånederne og juletiden – december, januar, februar.

Et nummer, der dækker foråret og påske – marts, april, maj. Et sommernummer – juni, juli, august. Og slutteligt et efterårsnummer – september, oktober, november. Første nummer af det nye kirkeblad udkommer således til december i år. Når det kommer i postkassen, har det nok et nyt format, nyt lay-out, nye farver og andre spændende nye tiltag. Redaktionen arbejder p.t. på højtryk for at skabe et nyt kirkeblad, der falder i tråd med vores nye hjemmeside, så vi som valgmenighed får eet fælles udtryk.

Vi glæder os meget til at arbejde med det nye kirkeblad og til at kunne præsentere det for jer læsere.

*På redaktionens vegne  
Christina*

# UNDRE-DAG

LØRDAG 19.11.2011  
KL. 9-17 OM JOB

Moderne tanker om figuren



*Hiob  
Markus Lüpertz*

**JOB:**  
hvorfor dukker han hele tiden op  
i vores kultur?

Odense Valgmenighed  
Dronningensgade 1  
Odense C  
[www.odensevalgmenighed.dk](http://www.odensevalgmenighed.dk)

**Pris: kr. 150,-**  
for foredrag, kaffe, frokost og frugt.

## PROGRAM

- 9.00** Velkomst  
**9.10** Fortælling  
Holger Mejlbjerg genfortæller  
Jobs Bog  
**10.00** Alle tiders Job:  
Er Job en stakkel? en syndebuk?  
en helgen?  
Marianne Schroll og Inger  
Bergeon om filosofen René  
Girards aktuelle tanker.  
**11.00** Job og Satan som brødre  
Kirsten Nielsen, dr. teol. Århus  
fortæller om Job som litteratur.  
**12.00** frokost  
**13.00** Job i litteraturen  
Poul Borch Nielsen der er  
”storlæser”, fortæller om Job i  
moderne litteratur.  
**14.00** Det begyndte da så lykkeligt...  
Marion Knutz-Kempendorf  
om Job på sygehuset; af sig selv  
popper han op i krisesamtaler  
**15.00** Job i kunsten  
Billedbetragtninger  
**16.00** Levende musik  
Carsten Sindvald, saxofonist,  
organist og komponist afslutter  
dagen med underfuld musik.

Dagen slutter senest kl. 17.

**Tilmelding (senest 15.11)**

Marianne Schroll  
[marianneschroll@oncable.dk](mailto:marianneschroll@oncable.dk) eller  
Inger Bergeon: [ihb@km.dk](mailto:ihb@km.dk)

---

## SIDEN SIDST

**Døbte:**  
Karen Breum Peiter Jensen

**Døde:**  
Gunild Ingeborg Hansen  
Kaj Erik Normand

---

# HER ER 12 AF ÅRETS 13 DEJLIGE KONFIRMANDER



## GUDSTJENESTER

### Oktober

2/10	10.00	15.s.e.trin.	Inger Hjuler Bergeon
9/10	10.00	16.s.e.trin.	Inger Hjuler Bergeon
16/10	10.00	17.s.e.trin.	Inger Hjuler Bergeon
23/10	10.00	18.s.e.trin.	Mette Marslund
30/10	16.30	TEMAgudstjeneste	Inger Hjuler Bergeon

### November

6/11	10.00	Alle Helgen	Inger Hjuler Bergeon Se omtale
13/11	10.00	21.s.e.trin.	Se opslag
20/11	16.30	TEMAgudstjeneste	Inger Hjuler Bergeon
27/11	10.00	1.s.i advent	Inger Hjuler Bergeon

# NAVNE OG ADRESSER

**Kirken**

Odense Valgmenighed,  
Dronningensgade 1, 5000 Odense C  
[www.odensevalgmenighed.dk](http://www.odensevalgmenighed.dk)  
(Postadresse er præstens adresse)

**Præst**

Inger Hjuler Bergeon  
Finsens Allé 25, 5230 Odense M  
[ihb@km.dk](mailto:ihb@km.dk)  
Tlf. 66 12 57 05  
– fredag er fridag

**Formand**

Lone Ejdrup Nielsen  
[lone\\_ejdrup@galnet.dk](mailto:lone_ejdrup@galnet.dk)  
Tlf. 66 19 29 28

**Kirkevæрге**

Jørgen Findsen  
Tlf. 66 16 95 89

**Kirkesanger**

Finn Henriksen  
Tlf. 65 93 10 04

**Organist**

Carsten S. Sindvald  
Tlf. 51 14 90 84

**Kirketjener**

Annalise Rasmussen  
[amta@mail.dk](mailto:amta@mail.dk)  
Tlf. 66 17 59 20 og 24 24 59 28

**Kasserer**

Anders Krogh  
Tlf. 65 96 24 66

**Regnskabsfører**

Jørgen Hansen  
Lærkevangen 15  
5210 Odense NV  
[jorgen.hansen@talnet.dk](mailto:jorgen.hansen@talnet.dk)  
Tlf. 66 16 14 93

**Redaktion**

Poul Borch Nielsen (ansv. red.)  
Inger Hjuler Bergeon  
Christina Redtz Rønlev

**Kirkebil**

Helene Sønderby  
Tlf. 66 18 92 01  
Kontaktes senest fredag for kørsel

## OM AT BLIVE MEDLEM AF ODENSE VALGMENIGHED

At blive medlem af en valgmenighed svarer til at løse sognebånd fra sin sognekirke/bopælsogn til et andet sogn, men her er det så til en valgmenighed.

Man forbliver altså medlem af den danske folkekirke.

I stedet for kirkeskat, som opkræves via skattebetaling, betaler man et bidrag direkte til valgmenigheden, som bliver fradraget på selvangivelsen. Dermed svarer beløbet til den kommunale kirkeskat. Man bliver medlem ved at henvende sig til mig og efter at have udfyldt en formular, sørger jeg for resten.

En valgmenighed modtager ingen støtte fra stat og kommune.

*Inger Hjuler Bergeon*